

# Μην πυροβολείτε τον πιανίστα!



**Ας υποθέσουμε** πως ό,τι καταλογίζεται στον Βαρουφάκη είναι αλήθεια. Ότι δηλαδή, παράλληλα με την διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ευρώ σχεδίαζε την επιστροφή στην δραχμή.

**Ερώτημα πρώτον:** Πως μπορεί να ακούγεται πειστικό ότι αυτό το σχεδίαζε μόνος, χωρίς δηλαδή την συγκατάθεση και την ενθάρρυνση του πρωθυπουργού και της ηγετικής ομάδας;

**Ερώτημα δεύτερον:** Γιατί δεν θα έπρεπε να σχεδιάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο αν τελικά δεν βρισκόταν μια μέση λύση με τους δανειστές, όπως άλλωστε αυτό γινόταν ολοένα και ηλίου φαινότερο;

**Ξεκαθαρίζω** ότι ο Βαρουφάκης - όπως άλλωστε συνολικά η κυβέρνηση - δεν μου εμπνέει σήμερα καμία εμπιστοσύνη, παρότι σε κάποια φάση [τον υποστήριξα](#) στην υπερβολή και την ιερή του τρέλα.

**Ίσως η πιο αρνητική**, αλλά και ενδεικτική στιγμή στην σύντομη πολιτική σταδιοδρομία του ήταν η στιχομυθία του με τον απελπισμένο μικροεπιχειρηματία: [«τι σας κάναμε και σας γονατίσαμε!»](#)

**Εκεί έδειξε** περίτρανα ότι παρ' όλο τον θόρυβο γύρω από τον όνομα του τελικά, δεν υπερέχει από τον μέσο όρο του πολιτικού ήθους των προκατόχων του.

**Ωστόσο μην τρελαινόναστε!** Στο όποιο μεγάλο σχέδιο καθυπόταξης κι ερήμωσης της χώρας μας το περισσότερο που θα μπορούσε να ήταν να παίξει τον ρόλο ενός πιανίστα στην «Συμφωνία της Δραχμής».

**Ο συνθέτης και μαέστρος** με όλη του την ορχήστρα έχουν ήδη παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό ακροατήριο και ετοιμάζονται πυρετωδώς για την πρεμιέρα.

**Αν ο πρωθυπουργός** παίζει άθελά του το παιχνίδι του Σόιμπλε, τότε ο Βαρουφάκης δεν είναι πιο συνειδητός παίχτης σε αυτό το παιχνίδι του χαμού.

**Ας κλείσουμε μάτια και αυτιά** στα ΜΜΕ της εγχώριας διαπλοκής, που ξαφνικά λάτρεψαν τον πρωθυπουργό και προσπαθούν να τον «βγάλουν» από το κάδρο και να τον προστατέψουν από τις ευθύνες της τεράστιας οικονομικής ζημίας που προκάλεσε στον τόπο η φευγαλέα «διακυβέρνησή» του.

**Αν πράγματι** ο Βαρουφάκης σε κάτι ευθύνεται και μειονεκτεί, παρά και ενάντια στην μεγαλοϊδεατική ρητορική του, είναι ότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει εναλλακτικό και βιώσιμο σχέδιο εντός ευρώ.

**Κι έτσι** αναλωνόταν «προκαταβολικά» στους τρόπους διαχείρισης της ήττας, ακόμη κι αν αυτοί αποκαλύπτονται σήμερα θαυμαστοί, όπως το χακάρισμα-ντουμπλάρισμα του μητρώου των φορολογουμένων και του e-Banking, που θα ζήλευε ακόμη και ο Όργουελ.

Δ. Τρικεριώτης , Twitter: [@BlogGnathion](https://twitter.com/BlogGnathion)