

«Παραιτηθείτε»: Ο καθρέφτης του συμβιβασμένου ΣΥΡΙΖΑ και ο φόβος του κυρίου Φίλη...



Ο κ. Φίλης δείχνει πολιτικά ανασφαλής και διανοητικά χαμένος μέσα στην μετάφραση της απειλής ενός πραγματικά νέου και μαζικού κινήματος αμφισβήτησης στους κατά συρροήν συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές με αποκορύφωμα την παράδοση του πλούτου της χώρας σε βάθος ενός αιώνα! Ωστόσο οι «Παραιτηθείτε» δεν πρέπει να είναι αυτό που φοβάται ο κ. Φίλης.

Η μόνη διαφωνία με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, όπως προκύπτει από το κείμενό τους, έγκειται στην αλλαγή της μείγματος της πολιτικής, δηλαδή στην αναλογία εξοικονόμησης ανάμεσα στις δαπάνες και τα έσοδα και όχι στην ουσία της ασφυκτικής και αδιέξοδης πολιτικής της λιτότητας.

Επίσης, ο υπέρ πάντων φιλο-ευρωπαϊσμός είναι πλέον θέση και σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και οι ίδιοι οι δανειστές μιλούν για πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.

Σε μια πρώτη ανάγνωση η συγκέντρωση της 15^{ης} Ιουνίου των «Παραιτηθείτε» είναι ο καθρέφτης του συμβιβασμένου ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το αντεστραμμένο είδωλο του ΟΧΙ του δημοψηφίσματος της 5^{ης} Ιουλίου 2015.

Το «ΟΧΙ» που ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε «ΝΑΙ» και στη συνέχεια το αναβάθμισε σε «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ». Αυτή η συγκέντρωση είναι μια πρώτη προσπάθεια μαζικής διαμαρτυρίας σε αυτό το «ΝΑΙ» και μάλιστα πριν καν ο κόσμος αρχίσει να βιώνει τις συνέπειες του.

Είναι πράγματι σουρεαλιστικό το γεγονός ότι διαδηλώνουν κατά του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί που υποστήριζαν το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα. Αλλά δεν είναι εξίσου σουρεαλιστικό ότι κρίνονται από αυτούς που σήμερα εφαρμόζουν αυτό το ΝΑΙ σε υπερθετικό βαθμό;

Ας κρατήσουμε λοιπόν την ουσία και ας την συνοψίσουμε ως εξής: Ο κ. Φίλης όποτε βάλεται κατά των «Παραιτηθείτε» είναι σα να ξορκίζει την πολιτική του ήττα. Αυτό μπορεί να του ανακουφίζει τις ενοχές και την ανασφάλεια.

Η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η κυβέρνηση είναι πλέον μια ανεπανάληπτη και απρόβλεπτη γεννήτρια πολιτικού σουρεαλισμού. Σχεδόν για κάθε στέλεχος υπάρχει και ένα alter ego που τον βασανίζει σε σημείο να αποποιείται την ευθύνη των πράξεων του. **Να «παραιτείται» το ίδιο από τα πεπραγμένα του!**

Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση. Η πιο σοβαρή και σημαντική. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φίλης δεν φοβούνται το εκκολαπτόμενο κίνημα των «Παραιτηθείτε» ούτε τους συγκεκριμένους διοργανωτές ή αυτό που ιδεολογικά και πολιτικά εκπροσωπούν.

Αυτό που φοβούνται είναι η δυναμική των «Παραιτηθείτε» και η πιθανότητα να ξεφύγει από τον έλεγχο των κατεστημένων πολιτικών δυνάμεων του «δημοκρατικού τόξου», στο οποίο εκείνοι αναφέρουν ότι ανήκουν και στο οποίο φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί.

Και στο εξής αυτός ο φόβος δεν θα έχει να κάνει μόνο με τους «Παραιτηθείτε», αλλά και με κάθε προσπάθεια μαζικής αντίδρασης στο αντεστραμμένο ΟΧΙ της 5^{ης} Ιουλίου.

Αυτός ο φόβος θα έχει να κάνει με την μαζικότητα των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και την ποιότητα των διοργανωτών, θα είναι παρών και θα στοιχειώνει την Κουμουνδούρου και το Μαξίμου όλο το επόμενο διάστημα.

Και αν τελικά υπάρξει μαζικότητα, είτε στους «Παραιτηθείτε», είτε σε κάποιο επόμενο κίνημα, μια επανάληψη τύπου Μαρφίν, αυτή τη φορά, σίγουρα δεν θα μπορέσει να κατευνάσει τους φόβους κανενός κ. Φίλη.

Φωτό: Σκηνή από την ταινία «Το πρόσωπο ενός άλλου» (1966) του Χιρόσι Τσειγκαχάρα

[Δ. Τρικεριώτης](#), Twitter: [@BlogGnathion](#)